

Vraag het aan Morya

Levenslessen

**Durf een fris leven te leiden**

“Durf je leven te zien zoals het is, niet overtrokken. Denk niet dat het anders moet zijn dan het is. Aanvaard gewoon het leven zoals het is en durf een fris, jeugdig, open en zonnig leven te leiden. Als je dit kan, dan heb je een hele grote stap gezet in je bestaan.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”
(uit hoofdstuk 10: ‘Het gouden centrum van je hart’) © Mayil.com